

Gedicht door Reinier van Stempvoort namens de Rehobothschool Ochten

Oorlog, dat is vreselijk

1940, toen begon de oorlog

Er was geweld en geschreeuw

Angst en verdriet

Er was verzet en onderdrukking

De joden werden vervolgd

De zigeuners onderdrukt

Er werden landen bezet

Bonden gesloten

Er werden spionnen gebruikt

Plannen gemaakt, terreur gepleegd

Er werd verzet geboden en gevochten

Door hen, het verzet en de soldaten

leven wij in vrijheid

4 en 5 mei

Dan herdenken wij

Alle soldaten en verzetsstrijders

Die vochten voor vrijheid

D-day , de beslissende dag

Toen kwam er vrijheid, voor iedereen.