

Herdenking in Echteld - online kerkdienst

Voorwoord ceremoniemeester

Mijn naam is Bianca van Gessel en namens de Oranjevereniging mag ik u allen van harte welkom heten voor deze herdenkingsdienst in zeer bijzondere tijd.

Een speciaal woord van welkom voor Burgermeester Kottelenberg namens de gemeente Neder-Betuwe, enkele leden van kerkkoor Looft den Heer, de organist Nelleke de Kok en onze predikant Dominee Schouten die deze dienst zo direct verder zal leiden.

Even wat mededelingen vooraf:

Na het Wilhelmus dat in de kerk gezongen wordt, wordt het enkele minuten stil in verband met het verlaten van de kerk. Na de 2 minuten stilte zal de plechtigheid buiten worden voortgezet.

Ik wil u via deze weg nogmaals met klem vragen om niet naar het monument aan de Ooissestraat te komen, maar in uw eigen deuropening te blijven staan of alles verder te blijven volgen via de kerktelefoon en of via kerkdienstgemist.nl.

In deze volgorde zullen we na de dienst de kerk verlaten en graag op gepaste afstand:

- Ceremoniemeester
- Burgemeester Kottelenberg en de voorzitter van de Oranjevereniging, Bert Budding
- Predikant en ouderling van dienst
- De aanwezige leden van het koor
- En als laatste sluiten aan de organist en de koster.

Vandaag herdenken, gedenken en bedenken we misschien wel alles in één. We herdenken hen die voor ons hun leven hebben gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven. We gedenken hen bij wie we nu niet op visite kunnen, omdat we ze alle gezondheid gunnen en we bedenken hoe we in deze 1,5 meter samenleving, vrij kunnen bewegen in onze omgeving.

Elk jaar op 4 mei

*Elk jaar op 4 mei herdenken we hen die voor onze vrijheid vochten,
Aan die mannen en jongens en hun barre tochten.

*Elk jaar op 4 mei herdenken we hen die op transport zijn gezet,
Aan die mannen en vrouwen die zich aansloten bij het verzet.

*Elk jaar op 4 mei herdenken we hen die op een gruwelijke manier om het leven zijn gekomen,
Aan de mannen, vrouwen en kinderen die alleen maar van bevrijding konden dromen.

*Elk jaar op 4 mei herdenken we dat het einde van de Tweede Wereldoorlog gekomen is,
Aan alle slachtoffers, aan hun families en aan al dat gemis.

*Elk jaar op 4 mei is het belangrijk dat we hun blijven herdenken,
Aan hun kunnen we nu alleen nog onze 2 minuten stilte schenken.

*Elk jaar op 4 mei zijn wij stil om al onze gevallen helden te eren,
Aan ons de taak om dit herdenken ook aan onze kinderen te leren.

Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar vrijheid, hopelijk gaat dit ooit ook nog gebeuren voor elke land, geloof en nationaliteit. Sla denkbeeldig alle handen in elkaar, samen zijn we sterk en krijgen we alles voor elkaar.