

Toespraak burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe bij de uitreiking van de versierselen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau' aan zes inwoners van Neder-Betuwe. Lintjesregendag, 26 april 2018; locatie: gemeentehuis Neder-Betuwe in Opheusden.

Geachte dames en heren, beste meisjes en jongens,
van harte welkom in de raadszaal van het gemeentehuis in Opheusden.

U bent vanmorgen hier naar toegekomen met een bepaald doel.

Voor degenen die hun reisdocument of rijbewijs komen ophalen; voor degenen die denken dat dit een oppasadres is: ik moet u helaas melden dat u dat in de verkeerde ruimte bent.

En komt u voor pasfoto's: er is hier wel een fotograaf maar zij werkt momenteel voor ons dus ook dat wordt het niet; met vrienden een dagje uit? u moet het met dit gezelschap doen.

Maar nu u er toch bent: blijft u gewoon even zitten. En maak deze feestelijke bijeenkomst mee. Wij hebben er zelfs de vlaggen voor uitgehangen.

Morgen viert Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zijn 51^{ste} verjaardag. En het is een goed gebruik dat de Vorst ter ere van zijn geboortedag Koninklijke Onderscheidingen verleent. Aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk maakten op een bepaald terrein en dat gedurende een zeer lange tijd. Vanmiddag en vanavond surfen we op internet of slaan het dagblad open om te lezen wie deze eer te beurt is gevallen.

Geachte aanwezigen, ik mag u melden dat er zeven inwoners van Neder-Betuwe bij zijn. En zes van hen zijn in ons midden. Misschien hebt u een vermoeden dat ú het bent. Misschien schrikt u wel een beetje. En wie weet wordt u straks verrast.

Voor ons in dit huis, en ook voor sommigen van u, betekende het in de afgelopen weken: *Verzin een list*. Een list om deze 6 personen hier te krijgen zonder de ware reden te onthullen.

En hoewel integriteit bij ons bovenaan staat, deden er in de afgelopen tijd vele, *weliswaar kleine*, uitvluchten de ronde. Ik heb het natuurlijk niet kunnen vragen, maar ik vermoed dat het zelfs Koninklijke goedkeuring zal wegdragen.

Dat de Lintjesregen ook in Neder-Betuwe neerdaalt verbaast mij niet. Een enorme inzet zie ik bij velen, het vrijwilligerswerk bloeit en mensen kijken naar elkaar om. Inwoners zijn bereid om iets voor de samenleving te doen.

Vrijwillig en zonder daarvoor betaald te worden. Niet voor even, maar vaak decennialang. Op één gebied of soms op vele. Dat doen zij naast hun dagelijkse werkzaamheden. Zij zijn als schakers op vele borden. Dat is fantastisch.

Als burgemeester van Neder-Betuwe heb ik daarom uitgezien naar deze dag waarop ik bij zes inwoners de versierselen mag opspelden die behoren bij een Koninklijke onderscheiding.

Voordat ik verder ga draai ik het zegel van mijn ambtsketen om. Want bij de uitreiking treed ik op als *Rijksheer* en daar hoort dit zegel bij.

Ik roep de zes uitverkorenen een voor een naar voren en dat doe ik in deze volgorde:

- Eerst de dames – dat zijn er twee. Op volgorde van leeftijd.
- Dan de heren – dat zijn er vier. En ook hier in volgorde van leeftijd.

Bent u er klaar voor?

Mag ik dan verzoeken om naar voren te komen:

Mevrouw Nel van Beusichem-van de Kraats

Geachte mevrouw Van Beusichem,

Volgens mij bent u zo iemand op wie het spreekwoord van toepassing is: *‘Wil je iets gedaan hebben, vraag het dan aan een drukbezet iemand.’*

Drukbezet, dat bent u al uw hele leven. Velen vragen u om iets te doen en die vraag is nooit vergeefs. Het werd en wordt door u gedaan!

Zo was het vroeger al, toen u vrijwillig meehielp op de school van uw kinderen.

U zat in de oudercommissie, hielp mee met vieringen, verjaardagen, feesten en schoolreizen. U trok graag de kar of nam werk uit handen, bijvoorbeeld op Koninginnedag zoals dat toen nog heette. Altijd enthousiast en vol ideeën.

En dat is nooit meer overgegaan. Toen de schoolperiode was afgesloten kwamen er weer andere zaken op uw pad.

De kerkgemeenschap neemt een belangrijke plaats in uw leven in. Ruim 30 jaar bent u met recht een meelevend en *levendig* lid binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, de PKN, in Ochten. Als penningmeester van de zendings- en evangelisatiecommissie. Met een zorgvuldig beheer en dat ruim 25 jaar.

De handen uit de mouwen voor het jeugdwerk. U nam het initiatief voor de Vakantiebijbelweek en daarbinnen bleef u bijna 20 jaar actief waarvan ook nog eens 15 jaar als voorzitter.

Restauratie van de kerk? Crowdfunding bestond nog niet met dat woord, maar u bedacht zo ongeveer hetzelfde: talentenveilingen. Het leverde maar liefst 11.000 euro op.

De ouderen van Elim en de Appelenburg, zij zijn welkom in uw grote hart. Sinds 2004 bent u er vrijwilliger. Mensen bezoeken en ondersteunen, een zangavond organiseren of andere activiteiten. En van 2003 – 2017 was u ook lid van de cliëntenraad. Het betekende vergaderingen. Maar ook en misschien nog wel liever was u bij de mensen zelf voor een schouderklop of om hand- en spandiensten te verlenen of een presentje te brengen bij gelegenheden.

Met uw organisatietalent, enthousiasme en de kunst meester om te luisteren mevrouw Van Beusichem, brengt u frisse vrolijkheid en ook verlichting bij heel veel mensen. Al lezend in de stukken – ja we hebben van u een heus dossier aangelegd – meen ik te mogen concluderen: *elke oudere zou zich zo'n Nel in de buurt wensen!*

Maar ook anderen mogen een beroep op u doen en het maakt niet uit wie. Familie, vrienden, mensen uit het dorp. Niemand klopt tevergeefs bij u aan en altijd bent u enthousiast.

Weet dat de mensen uit uw omgeving het in hoge mate waarderen. Zonder uitzondering las ik typering over u als: daadkrachtig en enthousiast, een opgeruimd karakter en met humor. Kortom: *een vrolijke en bijdehante tante die oog heeft voor anderen!*

Maar de mooiste typering komt van uw dochters die schreven: *"Onze moeder: de betekenis van haar leven ligt in het verschil dat zij maakt in de levens van anderen."*

Mevrouw Van Beusichem, wat een compliment. Een compliment dat u helemaal verdient.

Het is dan ook met bijzonder veel genoegen dat ik kan mededelen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om u bij Koninklijk besluit van 8 december 2017 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Graag wil ik de versierselen, die bij deze onderscheiding behoren, bij u opspelden.

Namens het gemeentebestuur van Neder-Betuwe feliciteer ik u van harte met deze bijzondere onderscheiding. Draag deze met ere. Het is welverdiend! Dank voor alles wat u deed, doet en nog zal doen voor veel mensen.

Mag ik verzoeken om naar voren te komen:

Mevrouw Willemien de Vree-van Ommeren,

Geachte mevrouw De Vree,

Oog hebben voor de naasten, zorg voor anderen, het typeert ook u.

Wie is mijn naaste? U vraagt het uzelf niet af maar u handelt. Omdat iedereen dat is, of zij nu dichtbij wonen of veraf.

20 jaar lang zette u zich in voor de vakantiebijbelweek. Met uw vele talenten bent u geknipt voor dit werk: *praten, zingen, bidden, presenteren, organiseren.*

En dan uw werk voor stichting De Samaritaan, 11 jaar lang. Voor kinderen in de derde wereld. Met de Actie4Kids schoenendozen vullen: onze rijkdom delen met hen die dit niet zomaar ten deel valt: schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Samen met uw man Johan stelde u erf en loods ter beschikking om er een heus verwerkingscentrum op te zetten. Het hele jaar door werkte u ervoor en met die grote piek van november t/m januari als al die dozen moesten worden gecontroleerd – zo nodig aangevuld - en klaargezet voor transport.

Geachte aanwezigen, het gaat niet om een kofferbak vol schoenendozen. Maar elk jaar weer: duizenden pakketten die door jullie handen gingen, zorgvuldig en met liefde ingepakt. U leidde met vaste hand elke keer weer deze operatie waarbij zo'n 200 vrijwilligers waren betrokken waar u óók al goed voor zorgde. Tussendoor promootte u de actie onvermoeibaar in dorp en kerk en op school.

Want dat het nodig was zag u zelf bij de bezoeken aan Oeganda. De armoede, de nood. Het gaf u de energie om er mee door te gaan en daarnaast nog een stichting in het leven te roepen om voor hen nog meer te kunnen betekenen.

Maar ook Stichting Vluchtelingenwerk kon op u rekenen. Uw houding werkte ook aanstekelijk voor anderen, velen volgden uw voorbeeld. En belangrijker nog: u bent er voor de vluchtelingen zelf. Luisterend naar hun geschiedenis, hun de hand reikend maar ook gezond kritisch waar nodig. Zij vinden bij u een warm hart met oprechte interesse.

Dat is van grote betekenis. Altijd, maar zeker voor hen, bij alle moeite en verdriet die zij hadden ondervonden in het thuisland, bij hun overtocht maar ook bij het vinden van een nieuwe plek hier. U begeleidde hen daarbij.

Toen in november 2015 een beroep werd gedaan op onze gemeente voor een week opvang van 131 mensen uit Syrië in sporthal De Eng, werd u op verzoek de coördinator van de vele vrijwilligers. Met eigen ogen zagen wij wat dit allemaal betekende en kreeg vluchtelingenopvang een gezicht.

Naast uw zorg voor deze mensen en de vrijwilligers, brak u ook een lans voor hen. In het dorp en tijdens verenigingsavonden. Verbinden en ontmoeten, elkaars hoeder zijn. Met hoofdletters schrijft u deze woorden en draagt u ze uit in uw leven. Gevoed vanuit de Bron die zegt wie onze naaste is. Luisterend naar de aloude woorden: 'Ga heen en doe net zoals de Samaritaan!'

Mevrouw De Vree, in uw leven zet u anderen graag centraal. Maar op verzoek van velen draaien we de rollen om. Vandaag zetten wij u graag in het middelpunt.

Met bijzonder veel genoegen kan ik u mededelen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om bij Koninklijk besluit van 16 januari 2018 u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Graag wil ik de versierselen, die bij deze onderscheiding behoren, bij u opspelden.

Van harte geluk gewenst namens het gemeentebestuur van Neder-Betuwe. Draag uw onderscheiding met eer. Het is welverdiend! Dank voor al uw werkzaamheden voor nu en ook in de toekomst.

Na deze twee sterke vrouwen ga ik naar de mannen. Eens kijken hoe daar de krachten zijn.

Mag ik naar voren vragen: de heer Van Dam. Nee, heer *Marien* van Dam, u zit in het complot. **Wil de andere Van Dam, Johannes, opstaan?**

Geachte heer Van Dam, ruim een jaar geleden maakte ik kennis met u tijdens de receptie toen ik hier burgemeester werd. Terwijl de meesten in keurige jurken en pakken waren gestoken – *en dus niet opvielen* – viel u wél op. U had een hesje aan met daarop de tekst ‘*Verbreiden en verbinden. A50 Ewijk-Valburg*’. Toen wist ik het al: dat is iemand die zijn nek graag uitsteekt, de verbinding zoekt en aandacht vraagt voor het goede doel. Mijn gevoel klopte.

U zet zich in voor heel veel zaken. Of het nu gaat om cadeaukistjes timmeren – zo’n 6000 stuks – of de coördinatie van de stroopwafelactie gedurende 10 jaar. Hoeveel stroopwafels zijn dat er trouwens? Of rijden op de bus om cliënten van thuis naar De Schutse en vice versa te rijden wat u al 12 jaar lang doet.

Maar de kroon spant toch uw bijdrage voor de EHBO. We schrijven het jaar 1965 als u zich aanmeldt in Heteren en bij uw verhuizing een jaar later sluit u zich in Opheusden aan. Dat was het begin van een lange carrière die tot op de dag van vandaag duurt. Ruim 52 jaar lang lid! Wat een topprestatie!

Want dat betekent al die jaren naar de wekelijkse oefenavond, meedoen of soms lesgeven, en al 20 jaar lang bij de donateurs langs gaan voor het innen van de bijdrage. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat u met uw kennis paraat kunt zijn als het nodig was. Als eerste hulp daadwerkelijk moest worden verleend. Dat kwam natuurlijk goed uit.

Want 45 jaar lang was u koster. Weliswaar met een salaris, maar u deed veel meer dan wat nodig was. Naast de zorg voor het kerkgebouw en omgeving, de taken tijdens de ere diensten, wees u op alle fronten aan mensen de weg. U liet aan belangstellenden het kerkgebouw zien dat met de jaren groter en groter werd en dus ook: meer werk. Of het orgel en indien gewenst nam u plaats om er de klanken uit te halen.

Met dit werk als koster – als dorpelwachter - stond u in een zeer bijzondere traditie: In de Bijbel wordt al van de Levieten gesproken die de zorg voor de tempel op zich namen.

Heer van Dam, u bent een dienstbare en bijzonder opgewekte man. Met oog voor uw omgeving, met vrijwillige inzet op vele gebieden. Voor anderen, maar ook voor uw gezin. Bekend bent u ook – samen met uw vrouw – voor uw trouwe zorgen voor de kinderen en kleinkinderen. Met die hele speciale taak die op jullie schouders is gelegd en dat jullie met zichtbare liefde doen: zorgen voor jullie prachtige zoon Jaap. Ik hoop dat u nog heel lang uw krachten inzet voor al deze mensen en voor onze samenleving.

Verheugd ben ik dat ik vanmorgen aan u kan meedelen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om u bij Koninklijk besluit van 20 november 2017 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Graag wil ik de versierselen, die bij deze onderscheiding behoren, bij u opspelden.

Van harte geluk gewenst namens het gemeentebestuur van Neder-Betuwe. Draag uw onderscheiding met eer. Het is welverdiend! Dank voor al uw werkzaamheden voor nu en ook in de toekomst.

Mag ik nu naar voren vragen:

De heer Van der Voet.

Geachte heer Van der Voet, 26 jaar bent u lid van zangvereniging De Cornecanters uit Ingen. U laat uw stem horen als tenor. Maar u laat ook uw stem horen in figuurlijke zin want al decennialang bent u er bestuurslid, eerst secretaris en later tot nu toe voorzitter. Wie zo betrokken is kan mij vast uitleggen wat het woord 'Cornecanter' betekent.

(Genoemd naar de rivier de Korne (met een K in tegenstelling tot de vereniging die met een C begint), een kleine rivier nabij Ingen in de Betuwe).

U bent gedreven en zet uw tanden erin als er iets moet worden gedaan zoals het organiseren van concerten of activiteiten. De vereniging is trots op u. Zij noemen u de ruggengraat van de club. Dan ben je écht zeer waardevol. Het kleine voorval ooit is u blijkbaar vergeven toen u bij een repetitie niet goed oplette en de dirigent zijn schoen naar u gooide.

Nog een geluk dat het geen klomp was, want, heer Van der Voet, ik heb zo het idee dat u als molenaar dat schoeisel ook draagt? U bent een autoriteit binnen de molenwereld en binnen het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde.

Niet alleen lokaal, maar ook provinciaal en landelijk zet u zich in voor dit bijzondere gezelschap. En dat was en is hard nodig. Want meer en meer zijn in de loop van vele decennia de oerkrachten van die prachtige molens overgenomen door andere machinerieën en technieken. Verval dreigde, kennis leek verloren te gaan net als het vak van molenaar.

Maar uw gilde wist de molen naar de wind te keren. Samen met ruim vijftig professionele molenaars laat u de molens hun werk doen en blijven ze ook behouden als decorum onder de Nederlandse luchten en als deel van de Nederlandse identiteit.

U zat jarenlang in het bestuur waarvan 25 jaar als secretaris en maakte u het werk van de voorzitter enorm lichter. Er was veel werk te doen. De lobby om bakkers aangesloten te krijgen. Met als gevolg maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Om de ingewikkelde maar nodige procedures mee op te stellen. Om verenigingen samen te voegen, om het beroep te promoten, om mensen het vak te leren tot aan Amerika aan toe. Zodat de molenaar blijft! En zodat de molen blijft, die altijd tot de verbeelding spreekt. Niet voor niets zijn er zoveel uitdrukkingen die ook vandaag van toepassing zijn.

Het werk was koren op uw molen. U werkte als een molenpaard. Misschien kon u van de wind leven. Maar ook: *soms moest u tegen windmolens vechten*, wat dan gelijk weer aangeeft hoeveel kracht en uithoudingsvermogen dit mechaniek heeft.

U hebt ook versterking gekregen en niet van de eerste de beste. Want het ambacht van molenaar is in 2017 op de lijst van immaterieel erfgoed van Unesco gekomen. De eerste Nederlandse traditie op deze bijzondere wereldwijde lijst. Het ultieme bewijs hoe speciaal uw werk is. En u begrijpt dat wij er erg trots op zijn om te kunnen zeggen dat één van de bewakers hiervan in ons Neder-Betuwe woont!

De statutaire leeftijd was aangebroken om te stoppen als secretaris. Maar ik weet zeker dat u altijd dicht bij de wieken te vinden zult zijn. Want u hebt met zoveel plezier dit werk verricht. Molenminnend Nederland is u veel dank verschuldigd.

Ook onze Koning is uw dankbaar. Want het is met bijzonder veel genoegen dat ik namens hem de volgende boodschap mag uitspreken:

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om bij Koninklijk besluit van 9 november 2017 u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Graag wil ik de versierselen, die bij deze onderscheiding behoren, bij u opspelden.

Heer Van der Voet, hartelijke gelukwensen namens het gemeentebestuur van Neder-Betuwe. Draag uw onderscheiding met eer. Het is welverdiend!

Blijft u meel malen en blijft u zingen!

Mag ik nu naar voren vragen:

De heer Jacob Vermeer.

Geachte heer Vermeer,

Vanmorgen bent u nog gesignaleerd met pet en kiel en gewoon bezig de klikebovenaan de dijk te rijden. En nu dit! Jawel! Ook voor u is een dossier aangereikt over uw vrijwillige werkzaamheden. Het kenmerkt zich door bestuursactiviteiten voor kerk, school en politiek. Drie belangrijke pijlers in de samenleving. Pijlers die permanent in ontwikkeling zijn en niet het minst in de laatste jaren. De dynamiek is groot.

HHet betekent dus een grote verantwoordelijkheid om op deze terreinen werkzaam te zijn. Wanneer je als vrijwilliger dit werk *'er bij doet'* zoals u, naast uw beroep, dan zal het hard werken zijn geweest om bij te blijven en het werk te doen. U deed het, decennialang en tot op de dag van vandaag.

Voor de politiek: 39 jaar lang had u zitting in het bestuur van de kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij en bereidde u zorgvuldig de vergaderingen voor. Wie zo lang dit werk doet is een vraagbaak en een wandelend archief en dus ook op dat gebied van grote waarde.

Voor de school: 24 jaar lang was u bestuurslid van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VCOG) in Opheusden. Vele jaren daarvan was u voorzitter. Vergaderingen voorbereiden, contacten onderhouden, het administratieve beheer van benoemingen, en vele andere zaken. En was het eerst voor 1 school, later werden het er 2 en zelfs 3.

De kerk: 13 jaar lang was u diaken in het bestuur van de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Ook was u jarenlang voorzitter van de collectecommissie. Daarnaast bent u al jarenlang en tot op heden betrokken bij de samenstelling van het kerkblad.

Drie terreinen waarin u vrijwillig werkzaam was en nog bent. Werk dat zich kenmerkt door veel letters en veel cijfers. Het is aan u toevertrouwd want u schijnt een zeer secure man te zijn. En bedenkt u eens: ruim 40 jaar geleden waren er nog geen computers, geen Excel voor meer gemak. Maar, vermoed ik heer Vermeer, gewoon de schrijfmachine met carbon. En als het de verkeerde woorden of cijfers waren, dan moest het overnieuw of met de lakpot in de weer.

Het heeft u niet weerhouden om al dit werk te doen. Met veel plezier.

Daarnaast zorgt u voor behoud van cultuurgood want uw erf scoorde nog niet zo lang geleden hoog als het gaat om 'beste boerenerf van Gelderland'.

En ook in de buurt bent u bekend om uw plezierige omgang. *Niet dat je daarvoor een lintje krijgt*, maar toch. Experimenten in de tabaksschuur. Samen een vuurtje stoken. Altijd bereid om elkaar daar in de buurt van het Vispad te helpen waar nodig. Daarbij mag uw trouwe vrouw Nel ook zeer zeker genoemd worden die als het nodig is de kruiwagen letterlijk en figuurlijk overneemt.

Geachte heer Vermeer, In een van de stukken las ik dat de kiesvereniging van de SGP de eigennaam draagt 'Vreest God en eert de Koning'. Het is de leidraad in uw leven: dienstbaar te zijn aan de samenleving, maar vooral dienstbaar te zijn in de wijngaard van de Schepper.

En wat mooi is het dat vandaag de eer van onze Koning aan *u* te beurt valt.

Want ik mag in dit midden mededelen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om u bij Koninklijk besluit van 8 januari 2018 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Graag wil ik de versierselen, die bij deze onderscheiding behoren, bij u opspelden.

Van harte geluk gewenst namens het gemeentebestuur van Neder-Betuwe.

Draag uw onderscheiding met eer. Het is welverdiend! Dank voor al uw werkzaamheden voor nu en ook in de toekomst, voor kerk en maatschappij.

Mag ik nu naar voren vragen:

De heer Hennie Meijer.

Geachte heer Meijer,

Last but not least! Nee, zeker niet de minste. Uw dossier begon met de opmerking dat u geen gewoon lid van de vereniging bent. Ik was gelijk nieuwsgierig. Wat maakt u buitengewoon? Het werd mij snel duidelijk.

Meer dan 50 jaar zette u zich in voor muziekvereniging Kunst en Vriendschap. Als jochie van 9 al begonnen! U groeide op met de muziekkunst, uw groeide op met de vriendschap van het gezelschap. Dan maak je een hele ontwikkeling mee. En het was – om uit een brief te citeren - niet alleen *toeteren*.

Degenen die u kennen vertelden mij dat *‘zich vrijwillig inzetten voor anderen’* bij u in het bloed zit. En dat werd geïllustreerd.

U zette zich in op veel manieren in, variërend van oud papier ophalen voor de kas, optredens regelen, sponsors zoeken en vinden, twee dagen per jaar op de jaarmarkt staan. 20 jaar in het bestuur waarvan 5 jaar als voorzitter. Repeteren, optredens verzorgen. In het dorp en in de regio. Natuurlijk bij de aubade in Opheusden. Natuurlijk bij de 4 mei-herdenkingen in dit dorp.

Een bijzonder hoogtepunt was het bevrijdingsconcert vorig jaar met vijf regionale fanfares en zangvereniging Con Amore in De Biezenwei. Het wordt nog vaak benoemd in Opheusden en ver daarbuiten.

Maar ook mee musiceren met anderen: zoals met de Militaire Kapel Regiment Verbindingstroepen, Corps Excelsior uit Cothen, de Politiekapel tijdens de Vierdaagse, optredens in Wageningen en Den Haag, bij taptoes, concerten en serenades. Intochten van Avondvierdaagse-wandelaars in Opheusden en in de regio. En u blaast overal uw partijtje mee!

U stond, samen met een aantal collega's klaar toen burgemeester Veerhoek en zijn echtgenote bij het gemeentehuis aankwam voor zijn laatste afscheidsraadsvergadering.

U was actief in de Blazersbende voor de schooljeugd. U richtte een sfeerorkestje op voor optredens in verzorgingshuizen. U was altijd een belangrijke en onvermoeibare aanjager.

Het beperkte zich niet alleen tot de muziek. U was er ook voor praktisch werk in De Notenbalk: grote schoonmaak, klein onderhoud, vervoer of bardienst. Altijd dienstbaar. En niet alleen voor de vereniging. Ook voor familie staat u altijd klaar.

Alom bewondering is er voor de manier waarop u tot het laatste toe voor uw vrouw Hennie hebt gezorgd toen zij ernstig ziek werd. Een donkere periode.

Maar hoe mooi is het ook om te lezen hoe trots uw huidige echtgenote Corina op u is over wat u al uw hele leven doet voor familie, vrienden en vereniging.

Voor Gemeentebelangen en voor de muziek.

In november kreeg u de gouden speld voor 50 jaar lidmaatschap van de vereniging. Als waardering voor uw inzet en als dank.

En er was nog een wens, zoals zo mooi verwoord in één van de vele ondersteuningsbrieven:

‘Meijer en Muziek beginnen voor de heer Meijer beide met een hoofdletter M en hopelijk komt daar nog een verdiende M van Medaille bij.’

Heer Meijer, die is er, geheel in stijl.

Zoals dat hoort bij iemand die zo lang lid was van een Koninklijke vereniging.

Want het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om bij Koninklijk besluit van 25 november 2017 u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Graag wil ik de versierselen, die bij deze onderscheiding behoren, bij u opspelden.

Heer Meijer, hartelijke gelukwensen namens het gemeentebestuur van Neder-Betuwe. Draag uw onderscheiding met eer. Het is welverdiend!
En blijft u vooral muziek maken, voor u zelf en voor velen anderen!

Geachte decorandi, geachte dames en heren,

Ik kan u nog meedelen dat in de gemeente Overbetuwe deze ochtend door burgemeester Van Asseldonk de versierselen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau' zijn uitgereikt aan de heer Adriaan van Egmond uit Dodewaard.

Hij is daar vanochtend heengegaan omdat het Elster Mannenkoor waarin hij zingt, de ceremonie zou opluisteren van de uitreiking van de Lintjes.

Dat was écht zo. Maar hij kreeg er dus zelf ook één.

Wij sluiten af.

Straks – na het fotomoment – is er gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. Maar eerst zingen we gezamenlijk staande het Wilhelmus!