

Voorgedragen door Tim – Juul – Sanne - Olga – Livia - Esmee

Oorlog

Oorlog niet zo fijn.
Dan denk je wel eens, waarom moet dit er zijn?
Zonder oorlog, zou de wereld beter zijn.
Oorlog doet alle mensen pijn.
's Avonds in mijn bed, denk ik na over de kinderen, wiens vader het niet heeft gered.

Haat

De Tweede Wereld Oorlog kwam door haat.
Hitler schiep een wereld, waar een jood niet bestaat.
Ik wil een wereld met liefde en vrede,
dat is het belangrijkste in het leven.
Toch zijn er mensen, die dromen verstoren.
Daar zijn we toch niet voor geboren.

Tranen

Een meisje van zeven,
heeft bijna geen leven.
Haar toekomst is leeg.
Ze woont in een kamp.
Haar wangen zijn nat,
tranen zijn dat.

Droom

Ik durf niet naar buiten,
daar worden Joden geslagen.
Kunnen de Duitsers zich niet gedragen. Ik droom over een feest,
van geluk en vrede.
Dan weet ik zelf,
dit hoort bij het mooie heden.

Ik vier vrijheid, ik vier het leven.
Ik vier dat ik mag zijn wie ik ben.

Ik herdenk, want aan onze vrijheid zit een verhaal.
Een verhaal van velen die het leven lieten, zodat ik van vrijheid mag genieten.
Vrijheid is niet doodnormaal.