

<p>Stanley Akerina, getrouwd, drie kinderen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• geboren Haulussy, anak harta</li> <li>• Molukker (vroeger Ambonees)</li> <li>• Nederlander</li> <li>• Opheusdenaar</li> </ul>
<p>Lagere school Opheusden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kleine school</li> <li>• grote school</li> </ul>
<p>MAVO Kesteren</p>
<p>Onbezorgde jeugd in Opheusden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemeenschap zorgde voor elkaar</li> <li>• iedereen keek naar elkaar om</li> <li>• 1 Moluks kerkgenootschap</li> <li>• Gastvrij dorp</li> <li>• kersen keren, kersen aardbeien bessen plukken</li> <li>• bomneus, bello (hotel De Zwaan), pons, Broekhuizen</li> </ul>
<p>Identiteitscrisis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• slecht Nederlands (verplicht bijles) ton, slabber, bèbè</li> <li>• plat praten (mijn familie in de Randstad verstond mij niet ;)</li> </ul>
<p>Wel moeten leven met de frustraties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pijn van onze ouderen -&gt; dienstbevel, niet ingeloste belofte</li> <li>• verboden integratie -&gt; velen nog stateloos tot jaren 70</li> <li>• hun heimwee en verdriet</li> <li>• dagelijkse tranen</li> <li>• al hun familie achtergelaten</li> </ul>
<p>En de frustratie zij er nog steeds</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• drie weken terug -&gt; gevraagd waarom we hier zijn!!!</li> </ul>
<p>Grootste ergernis in mijn leven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onbekend gebleven geschiedenis van de Ambonezen</li> <li>• opa was trouw aan Wilhelmina en de Nederlandse vlag -&gt; niet op waarde geschat</li> <li>• behalve meester van Maanen</li> <li>• kan er nu wel luchtiger over zijn</li> </ul>
<p>Grote vragen in mijn leven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• waarom zijn we hier? toeval?</li> <li>• voorzienigheid van God</li> <li>• boodschap aan Molukse bevolking -&gt; iets betekenen voor onze landgenoten in het vaderland</li> <li>• niet kijken naar het verleden zonder ook te kijken naar de toekomst</li> </ul>
<p>Samen verder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leren van elkaar</li> <li>• Luisteren naar elkaar</li> <li>• Zorgen voor elkaar</li> </ul>
<p>Gods zegen, liefde van Christus, kracht van de Heilige Geest</p>