



BLIJVENDE HERINNERINGEN IN ANGEREN

Op zondag 1 september onthullen de kinderen van Basisschool De Marang een monument ter herinnering aan de oorlogsperiode 1944-1945 die veel leed heeft gebracht.

Het is een van de vele activiteiten die in deze regio in het kader van het project Gelderland Herdenkt worden georganiseerd. Op de gemeentepagina van 14 augustus jl. heeft u al een algemeen verhaal over de aanstaande herdenkingen op deze gemeentepagina kunnen lezen.

Angeren

De periode september 1944 - mei 1945 wil men ook in Angeren herdenken en proberen te (her) beleven. Herdenken dat de Betuwe en dus ook Angeren frontgebied is geweest waarbij veel luchtgevechten boven onze

gemeente plaatsvonden. Dertig vliegtuigcrashes zijn bekend en daarbij sneuvelden 19 geallieerde bemanningsleden. Ook moesten de Angerense inwoners evacueren.

Er zijn nog weinig Angerense mensen in leven die zich de oorlog van '40-'45 kunnen herinneren. Op de inwoners die het zich nog herinneren heeft de oorlog een diepe indruk en vaak diepe wonden achtergelaten. Soms zo diep dat ze er liever over zwijgen.

Maar de Historische Kring Angeren en WABO Research WO2 willen - nu 75 jaar later - samen een tweetal blijvende herinneringen over de WO2 in Angeren plaatsen. Herinneringen en ook dankbetuigingen aan de in en rond Angeren gesneuvelde vliegtuigbemanningen tijdens de luchtoorlog boven de Betuwe. Om hen niet te vergeten wordt in Angeren op 1 september 2019 een marmeren plaquette aan de muur van supermarkt Coop onthuld. In

de plaquette zijn de namen van de gesneuvelde vliegeniers in de gemeente Lingewaard in de periode 1940-1945 gegraveerd.

Aan de onthulling verlenen Harmonie St. Caecilia, Sint-Bavogilde, de Evacuatiegroep van toneelvereniging Mozaïek, Dick van Altena, zeemanskoor Schip Ahoy en een vertegenwoordiging van de gemeente Lingewaard medewerking. Tevens is er een kleinschalige tentoonstelling over WO2 in het Dorpshuis Angeren te zien.

Het muurpaneel wordt op een nog nader te bepalen datum in mei 2020 met een boommonument aangevuld tot één blijvende herinnering. Het betreft een boom, uit staal vervaardigd en met in de kruin een neerstortend oorlogsvliegtuig. Deze boom vormt samen met de marmeren plaquette een eenheid. De boom staat symbool voor de Betuwse boomgaarden.

