

Vertel nog eens een keer de verhalen
Dan staan wij meer dan twee minuten stil
bij wat zich nooit meer mag herhalen
En wat geen mens ervaren wil.

Dan zullen wij nooit meer vergeten
wat vrijheid kost in oorlogstijd
Niet dat we alle feiten weten
Maar kiezen voor verdraagzaamheid.

De kransen kunnen niet verbloemen
dat oorlogen nog steeds bestaan
We blijven nieuwe namen noemen
van hen die onrecht ondergaan.

Herdenken is een fakkel dragen
het trekken van een lichtend spoor
In vredesnaam blijven we zeggen
Geef elkaar de vrijheid door.