

Geachte voorzitter, leden van de raad en college.

Dit is dan voorlopig de laatste keer dat het rode lampje van de microfoon voor mijn gezicht brand! Het teken dat er dan ook echt wat gezegd moet worden en het liefst ook iets wat enig hout snijdt! Een lampje wat mij de eerste tijd dat ik deze functie mocht vervullen toch wat bevreesde.

Voorzitter. Aan alles komt een einde. Dat is nu eenmaal zo, al had ik mijn afscheid liever anders gezien dan wat hier nu aan ten grondslag ligt. Maar principieel als ik ben en voor sommige misschien te snel heb ik de keuze om te stoppen met het raadswerk gemaakt! Er zijn nu eenmaal andere zaken die belangrijker zijn dan het raadslidmaatschap, al zou je dat soms niet zeggen. Het raadslidmaatschap is namelijk een functie waarin je kunt verdrinken! Aan allen die mij de laatste tijd toch op andere gedachten hebben willen brengen een woord van dank en dat ik niet alles naast mij neer heb gelegd blijkt wel uit het feit dat ik hier nu toch aanwezig ben! Dit is mede te danken aan dhr van Andel en Bennink, want zelf had ik niet heel veel zin bij mijn afscheid aanwezig te zijn. Zo zie je maar dat de oppositie soms best bereid is om naar de coalitie te luisteren! Een goed voorstel doet wonderen zullen we maar zeggen.

Voorzitter. Het raadslidmaatschap is niet iets wat je op kan eisen of wat je kunt afdwingen. Het is gebaseerd op vertrouwen! Ten eerste van de fractie en daarna van de kiezer. Zo heb ik deze functie ook altijd gezien en zoveel mogelijk naar gehandeld! Zelf heb ik nooit de ambitie gevoeld om ooit raadslid te worden. Dat had ik niet ten tijde van het burgerinitiatief 'de bieb moet blijven in de Neder-Betuwe' en zo had ik die ambitie ook niet toen bleek dat Gemeentebelangen tijdens de verkiezingen van 2018 van twee naar drie zetels ging. Het is mij zagezegd overkomen, mede door mijn fractie die onophoudelijk mij vroeg het toch te doen! Zonder dat vertrouwen vanuit de fractie alsook van de inwoners had ik deze functie dan ook zeker niet geaccepteerd!

Voorzitter. De afgelopen maanden heb ik ongelofelijk veel gesprekken gevoerd. Natuurlijk met mijn vrouw, hulpverleners, familie, vrienden en collega's. Dat heeft helaas niet opgeleverd wat ik had willen zien, maar al dat praten heeft ook nieuwe vriendschappen opgeleverd! Zo heb ik iemand ontmoet waar ik het goed mee kan vinden en waarbij er openheid is tot een goed gesprek. Iets wat elk mens nodig heeft! Voorzitter, leden van de raad en college, u kent mij als iemand met een open houding naar anderen, maar toch heb ik van deze persoon geleerd dat dat nog beter kan! De opmerking die gemaakt werd was: "Evert, luister nu ook eens naar mij! Vraag eens door over wat ik je net heb gezegd, over hoe ik het voel en beleef". Ga niet direct weer over jezelf en wat daarover jouw standpunten zijn beginnen! Probeer je eens te verplaatsen in mij en je zult zien er gaat een wereld voor je open! Dat heeft mij de laatste tijd enorm aan het denken gezet. Deed ik dat dan toch niet voldoende? Voorzitter dit is dan ook mijn wens naar de raad van deze mooie gemeente! Heb oor en oog voor elkaar. Luister naar elkaars standpunten, zonder deze direct neer te sabelen omdat het eigen idee toch wel het beste is! Ik weet wel dat dat ook gebeurde, maar misschien kan het toch nog beter zoals ik nu zelf aan den lijve heb ondervonden.

Voorzitter, tot slot wens ik een ieder hier aanwezig of die luistert via de live stream alle goeds toe. Wanneer onze paden elkaar weer kruisen weet ik niet, dat zal de toekomst gaan uitwijzen. Ik dank de fractie van Gemeentebelangen voor hun vertrouwen, de raad en het college voor de prettige samenwerking. Tot ziens het gaat u goed!