

Korte toespraak door burgemeester Jan Kottelenberg bij het afscheid van raadslid Evert de Bruine (Gemeentebelangen) tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 september 2020.

Geachte leden van de gemeenteraad, collegeleden,
Beste luisteraars thuis,

Bij het vertrek van Evert de Bruine als lid van de gemeenteraad wil ik wat woorden in zijn richting zeggen en ook óver hem zeggen.

Overigens... deze toespraak heb ik van internet gehaald. Mogelijk kent uw de tekst al. Die stond op de Facebookpagina van Evert de Bruine. Zoals bekend publiceert hij sneller op sociale media dan ik kan schrijven...

Beste Evert, het is goed om luchtig te beginnen. Een afscheid is al zwaar genoeg. Maar deze grap heeft wél een serieuze ondertoon. Het is een uiting van bewondering. De snelheid waarmee jij informatie ophaalde en publiceerde verbaast mij – ook *na twee jaar* – nog steeds. Je bent de CNN van Neder-Betuwe. Als er iets moest worden gefactcheckt dan was er maar één plaats om dat te doen...

Als burgerraadslid wist je van wanten. En na de zege voor Gemeentebelangen tijdens de verkiezingen van *21 maart 2018* was 1 van de 3 zetels voor jou. Het betekende meer inbreng, meer invloed. Het werd een vliegende start die niemand overigens verbaasde. Want timmeren aan de weg deed je al. En je ging er – *wellswaar in aangepaste vorm, een raadslid waardig* – ook mee door.

Je promoveerde en lobbyde. Je sprong in vele bressen. Je stelde veel aan de kaak. Het is een kleurrijk palet waarmee jij je bezig hield. Je was in de goede zin een luis in de pels.

Je was een representant bij uitstek van de lokale partij. Je diende de belangen van de gemeente, van de lokale burger. Vér blijvend van het provinciale of Haagse gewoel.

Je dook overal op. Je stelde vragen. Krijgt de burger, de tiener en de oudere, krijgt de ondernemer en de vereniging dát waar hij recht op heeft? Is de gemeente er voor iedereen?

Weinig bleef onopgemerkt op lokaal niveau. En dat alles op geheel eigen wijze: met duidelijke taal, met passie en soms fel. Luisteren kon je ook goed - ja en wat al niet meer. Je was en je bent onvermoeibaar.

Voor je lidmaatschap van de Gemeenteraad heb je het ideale beroep: veel onderweg.

Maar ook met strikte grenzen: die lange wachttijden als je vrachtauto wordt geladen of gelost.

Wat een geluk dat de sociale media dan grenzeloos zijn. Dus waar jij ook was - de nieuwsgaring ging door - net als de commentaren, het zoekwerk en de support voor onze gemeente. Zo kon je het nieuws kwijt. Je boodschap aan de mens brengen. Gemeentebelangen profileren.

Met hart en ziel heb je je twee jaar lang ingezet. Twee jaren, maar wat lijkt het véél en véél langer.

Nu neem je voortijdig afscheid van je raadszetel. Want, beste Evert, soms is het leven grillig en lopen zaken anders dan gewenst.

Hier zijn de wijze woorden van de Prediker op zijn plaats: *dat alles zijn bestemde tijd heeft*. Er is tijd van gaan. Maar... hopelijk ook weer een tijd van komen. Ik vertrouw er op dat we elkaar weer tegenkomen. Dat we weer samen gaan voor de belangen van de inwoners van Neder-Betuwe.

Dank voor je inzet. Dank voor je loyaliteit. Het beste symbool van deze eigenschappen zijn jouw handen. *Groot, stevig en warm*. Jouw handdruk, die vergeet je niet. De bewoners van Neder-Betuwe wisten zich bij jou in goede handen.

Het is de tragiek van deze tijd dat een *handdruk om je te bedanken* en een handdruk als afscheid nu niet mogelijk is. Daarom stuur ik – *op dit moment* - mijn toespraak naar je toe. Als je wilt kun je die op je Facebookpagina zetten.

Beschouw het als onze digitale handdruk die doortrokken is met onze dank aan jou!

Beste Evert,

Wij wachten op betere tijden. Privé en als gemeenschap. Het ga je goed.